

# Resor

Två vandrare på västra  
sidan av fjället Blahnukur







[ISLAND : LANDMANNALAUGAR]

## Vandring i ett sagolikt landskap

Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns överklig. Landmannalaugar, ett vandringseldorado som ligger i naturreservatet Fjallabak, är inte något undantag. Området är populärt och vandrare från hela världen kommer hit. De flesta brukar starta vid Landmannalaugar och vandra söderut längs Laugavegur, som är Islands mest kända vandringsled, men vi kommer att slå upp ett basläger vid Landmannalaugar och därifrån göra några dagsturer.

TEXT & FOTO LEIF KARLSSON





Deltalandskap i dalgången Jökulgljúfi

Det är mitten av september och säsongen för vandring i de isländska fjällen är i stort sett över. För att kunna ta oss till Landmannalaugar måste vi hyra en bil, eftersom de bussar som går under sommaren slutade trafikera fjällvägarna ett par dagar tidigare. Vädret på Island är mycket skiftande och särskilt under hösten kan vindarna vara mycket besvärliga. Redan på väg till Landmannalaugar får vi ett smakprov på hur tufft det isländska vädret kan vara. Det blåser nästan storm, regnet är finfördelat och kommer horisontellt samtidigt som den hårda vinden ruskar om vår 4-hjulsdrivna bil rejält.

**DEN ISLÄNDSKA TURISTFÖRENINGEN** har byggt en fjällstuga vid Landmannalaugar, men eftersom vi planerat att tälta, har

vi inte bokat någon plats i stugan. Tältet klarar dock de hårda vindarna bra, även om det sliter ordentligt i tältduken när vindbyarna är som starkast. För att tältet inte ska blåsa iväg måste vi förankra det med tunga stenar.

Nästa morgon har vinden mojnat och vi tar sikte på fjället Blahnukur som är beläget strax söder om fjällstugan vid Landmannalaugar. Fjället har en gråsvart färg och ger ett nästan hotfullt intryck i det mulna vädret. Leden upp mot toppen visar sig vara lättgången, underlaget är lavgrus som ger bra fäste för kängorna och i de brantare partierna går leden i serpentinform.

Nu förbättras vädret snabbt, snart öppnas flera luckor i molntäcket och solen lyser upp ett landskap som inte liknar något annat jag tidigare upplevt. [Fortsättning på sidan 39]





Fjället Blahnukur har en  
säregen färg och form





Mosstäckt delta i Jökulgljúfi



Het ånga tränger upp ur marken vid Laugahrauns övre del



XXXXXX



Den branta dalen Litla-Brandsgil

Den vulkaniska bergarten ryholit har gett naturen ett säregt och vackert utseende, omgivningen skiftar i rödbruna och gråa nyanser och en vackert grön mossa, ger liv till detta karga månlandskap.

Vi stannar på toppen en bra stund, vi äter våra medhavda smörgåsar och njuter av den storslagna utsikten. Tittar vi västerut ser vi vulkanen Hekla, med toppen gömd bakom molnen och i söder ser vi den glaciärklädda vulkanen Torfajökull.

När vi till slut lämnar toppen väljer vi den västra leden och tar sikte på rökmolnen som pyser ur marken vid lavafältet Laugahrauns över del. På sina ställen är marken riktigt het och lukten av svavel sticker i näsan. Stenformationerna som den trögflytande lavan har skapat är en sevärdhet i sig, när vi följer den slingrande leden genom lavafältet.

**LANDMANNALAUGAR BETYDER** ”varma bad för landborna” och platsen är mycket väl vald intill en het källa. Det heta vattnet blandas med vattnet från en kall bäck och ger en behaglig temperatur på 37-39 grader. Efter vår vandring slinker vi ner i

det grunda badet med varsin kall öl i handen. En bättre avslutning på dagens vandring har jag svårt att tänka mig. Vi sitter länge och njuter av det varma vattnet och konstaterar att dagens vandring hör till en av de mäktigaste vi någonsin upplevt. ☺

### FAKTA

Laugavegur går mellan Landmannalaugar – Thorsmörk

**AVSTÅND** 53 km (4 dagar)

**BÄSTA TID** Juli – augusti

**BOENDE** Stugor – bör bokas i förväg eftersom det ofta blir fullt. Tält – i naturreservatet är det endast tillåtet att tälta vid stugorna och tältavgift betalas till stugvärderna

**ÖVRIGT** • Under sommaren går det reguljära bussturer mellan Reykjavik och Landmannalaugar samt mellan Reykjavik och Thorsmörk • Det är möjligt att förlänga turen med två dagsetapper till sydkusten och det vackra vattenfallet Skogafoss. Om man har Landmannalaugar som basläger finns det ett flertal olika dagsturer att göra. Många toppar är inom räckhåll för toppturer. En vecka är ganska lagom om man vill utforska området ordentligt